

TIJD!

DOOD!

EEUWIGHEID!

Ter godvruchtige herinnering aan het leven  
en sterven van

## Aleida Josephina Oude Ophuis

Lid van de Gongregatte van de Allerheiligste Maagd Maria  
en lid en propagandiste van de Katholieke Actie van het  
Vrouwelijk Jeugdwerk,

geboren te Beuningen 8 Maart 1924, voorzien van de  
Genademiddelen der H. Kerk, aldaar overleden den  
5en Februari 1944 en den 9en d.o.v. begraven op het  
R. K. Kerkhof te Denekamp.

Van haar kindsheid af heeft zij God bemind uit  
geheel haar ziel en uit al haar krachten en iedere  
evenmensch beminde zij als zich zelf. Zóó heeft zij  
Gods heiligen Wil vervuld al de dagen van haar  
leven. Daarom had Jezus haar zoo lief en daarom  
heeft Hij deze lelie-reine Bruid in haar schoonen  
jongen bloei tot zich genomen.

Groote smarten moest zij dragen, maar zij voelde  
zich deelgenoot van Christus lijden en was over-  
gelukkig in al haar kwellingen; volmaakt overge-  
gegeven aan Gods H. Wil wachtte zij vol vreugde  
op de komst van haar Beminde.

Door haar minzaamheid in den omgang, door haar  
onschuld van leven, haar eenvoud, oprechtheid en  
godsvrucht en haar dienende liefde, was zij waarlijk  
bemind bij God en bij de menschen. Zij was alles  
voor allen en daarom valt haar heengaan ons zoo  
hard. Maar wij mogen niet treuren, omdat zij zoo  
schoon wist te sterven en nu onze krachtige voor-  
spraak is bij God.

Lieve Ouders, broers, zusters en al mijn dierbare  
vrienden, ik ben gestorven, maar mijn liefde sterft  
niet. Vanuit den hemel zult ge zegen en genade  
ontvangen, die ik dagelijks voor u allen zal af-  
smeeken. Zóó blijven wij in eeuwige liefde vereenigd!

Rust, dierbaar meisje rust,  
Ga u na 't smartelijk lijden  
In 't geluk dat Jezus biedt  
Eeuwig u verblijden!