



In onze herinnering en ons gebed blijven
wij dankbaar gedenken

BERNARDUS JOZEF OUDE OPHUIS
echtgenoot van

MARIA HENDRIKA KEIZER

Hij werd geboren te De Lutte op 17 oktober 1910. Hij overleed plotseling te Denekamp op zondag, de dag waarop wij de verrijzenis van Christus vieren, 21 april 1985.

Vader en moeder waren bijna 40 jaar getrouwd en hebben in hun huwelijk de zorg gehad voor ons gezin van zeven kinderen. Veel liefde gaf hij aan zijn kleinkinderen. Heel zijn leven is getekend geweest door harde arbeid. 30 Jaar heeft vader gewerkt als chauffeur bij de ABTB. Vandaar dat hij in de agrarische wereld een bekend iemand was. Toen hij gepensioneerd werd heeft vader aanvankelijk een moeilijke tijd doorgemaakt. Hij miste zijn werk en de vele menselijke contacten.

Toch kon hij vrij gauw zijn vrije tijd vullen: was graag bezig in zijn tuin en fietste veel in de natuur, waarbij zijn voorkeur uitging naar het Lutterzand, waar hij 13 jaar gewoond heeft.

Bernard Oude Ophuis was een gezelschapsmens. Hij kon gezellig praten en had interesse voor geschiedenis en politiek. Vooral zullen we ons zijn diep geloof en de echte vroomheid blijven herinneren. Zowel in het weekend als door de week vierde hij met de parochiegemeenschap de Eucharistie.

Een rijk en welbestede leven is nu abrupt afgesloten. God zal zijn trouwe dienaar belonen, want hij heeft met de hem toevertrouwde talenten hard gewerkt.

24 April 1985 hebben wij hem te rusten gelegd op het kerkhof van de St. Nicolaasparochie te Denekamp.

Heer, geef Bernard de eeuwige rust,
en het eeuwige Licht verlichte hem,
dat hij mag rusten in vrede.

Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand,
bid voor ons.

Voor uw deelneming ondervonden na het overlijden van mijn beminde echtgenoot, onze zorgzame vader, behuudvader en opa betuigen wij U onze oprechte dank.

Familie Oude Ophuis-Keizer

Denekamp, april 1985