





In dankbare herinnering aan

Jos Oude Ophuis

Hij werd geboren op 4 maart 1955
te Denekamp. Gesterkt door het
Sacrament der Zieken
overleed hij 21 maart 2001
in het Medisch Spectrum te Enschede.

Op zaterdag 24 maart 2001
werd de uitvaartmis in de H. Nicolaaskerk
gehouden, waarna we hem te ruste hebben
gelegd op het kerkhof te Denekamp.

Jos werd geboren als jongste in een gezin
van zes kinderen aan de Oranjestraat 36 in
Denekamp.

Na de lagere school ging hij naar de L.T.S. in
Oldenzaal om te leren voor timmerman. Na het
behalen van zijn diploma ging hij werken bij
Segerink. Maar al snel bleek dat het bloed toch
kruipt waar het niet gaan kan en werd hij net als
zijn twee oudste broers vrachtwagenchauffeur.
En ging werken bij Temmink in Oldenzaal.

Na een geslaagde hartoperatie in 1994 ging hij
al vrij snel weer aan het werk en pakte zijn lief-
hebberij voor de paardensport samen met zijn
kameraad Gerard Oude Griep ook weer op.
Als iemand van de familie hem zei dat hij het
rustig aan moest doen dan was zijn antwoord:
"Ik heb ja net een nieuw hart en daarmee wordt
ik wel 100 jaar".

Maar helaas mocht het niet zo zijn want, op 25
februari 2001 werd hij opgenomen in het MST
in Oldenzaal. Na twee dagen werd hij overge-
bracht naar Enschede waar hij na een kort ziek-
bed is overleden.

Wij vinden geen woorden om het te zeggen hoe
wij je missen. Allemaal.

Wij danken u voor de belangstelling en het
medeleven.

Fam. Oude Ophuis