

Maria Aleida Oude Ophuis

echtgenote van

Wilhelmus Bernardus
Johannes Morsink

Zij werd 11 nov. 1917, in Beuningen geboren en overleed na een smartelijk doch geduldig gedragen lijden, voorzien van de H. Sacramenten op 30 juli 1958, in Denekamp; 4 aug. d.a.v. is haar lichaam op het R.K. Kerkhof te ruste gelegd.

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft teruggenomen, de naam des Heren zij gezegend; wij zeggen het, wij willen het eerlijk menen, maar ons hart schreit bitter. Waarom toch, o Heer; zij was nog zo jong, en wij kunnen haar niet missen.

Waarom toch? Misschien dat wij het antwoord vinden in het boek der Wijsheid: „Daar zij God welgevallig was, werd zij bemind; vroeg voleindigd heeft zij vele jaren bereikt”.

Zij heeft zo mooi, zo intens geleefd, dat het nu reeds goed was. Met vele talenten had God haar uitgerust; zij heeft er mee gewoekerd. God gaf haar een heldere geest en een blij gemoed, dat vreugde wekte, een warm meevoelend hart, een teer gemoed dat zich gemakkelijk inleefde in het leed van een ander.

Haar leven was een vol leven: een leven vol intiem familiegeluk, een leven vol tedere zorgen voor haar echtgenoot en kinderen, een leven vol overgave aan God, ook toen Hij haar leven vroeg in smartelijk lijden. Daarom zijn wij niet als degenen die zonder hoop zijn: haar werken volgen haar.

Heer Jezus, neem haar liefdevol op onder Uw Heiligen, O.L. Vrouw van Lourdes, zie hier Uw kind en neem het onder Uw bescherming. En gij Moeder, bescherm Uw gezin vanuit de Hemel; wij zullen Uw liefde voor ons nooit vergeten.