



Ter herinnering aan
Bernardus van Os

echtgenoot van

Anna Johanna Margaretha Wijnands

Hij werd 25 oktober 1914 te Denekamp geboren. Na nog het H. Sacrament van de Zalving ontvangen te hebben, overleed hij plotseling te Noord-Deurningen op 8 oktober 1985. Wij hebben zijn lichaam op 12 oktober d.a.v. op het r.k. kerkhof aldaar aan de aarde toevertrouwd.

Waakt en bidt, want op een uur dat niemand het verwacht, op een onbewaakt ogenblik komt de Mensenzoon. Over iedere weg waarover de mens wandelt, gaat de dood aan zijn zijde: onverschillig voor hulpgeroep slaat hij de slag zonder mededogen. De overledene was een trouw echtgenoot en een zorgzame vader. Hij heeft hard gewerkt voor het welzijn van de zijnen. Hij kon zich verheugen als het hun goed ging, was bedrukt en terneergeslagen als zij door leed en kommer werden getroffen.

Wij leven niet om te leven, wij leven om te sterven en om door de poort van de dood het eeuwig leven in te gaan.

Zoals de boom valt, zo ligt hij. Ik was een mens en had mijn gebreken; maar ik vulde mijn plicht als echtgenoot en vader zo goed ik kon.

De Heer oordeelt. Bidt dat het een genadig en barmhartig oordeel mag zijn Heer, bewijs uw goedheid aan onze overleden broeders en zusters. in het bijzonder aan Bernardus van Os van wie wij vandaag afscheid nemen, laat hem toe in het eeuwig geluk.

Onze Vader - Wees Gegroet

Voor uw deelneming ondervonden na het plotseling overlijden van mijn beminde echtgenoot, onze zorgzame vader, behuud. vader en opa, betuigen wij u onze oprechte dank,

Familie van Os

Noord-Deurningen, oktober 1985