

In dankbare herinnering aan

Hermina Frederika van Os

sedert 13 juni 1983 weduwe van
Hermannus Oude Avenhuis

Zij werd geboren op 16 januari 1901 te Losser. Onverwachts overleed zij op 12 januari 1997 te Albergen. Na een plechtige uitvaartmis in de St. Pancratiuskerk hebben we haar lichaam op haar verjaardag ter ruste gelegd op het parochiële kerkhof te Albergen.

Zij werd geboren in een groot gezin te Losser, maar groeide op in de Krim en ging naar school in Slagharen. Na haar schooltijd woonde het gezin van Os in Almelo. Tot haar trouwen werkte zij in de textiel bij Ten Bosch.

Toen zij op 20 mei 1939 trouwde met Herman Oude Avenhuis, gingen zij in hun eigen gebouwde huis wonen te Albergen aan de Molendijk. Daar werd zij moeder van drie kinderen en later oma en zelfs overgrootmoeder.

Zij was een heel lieve, bescheiden mens; een vrouw die zichzelf nooit op de voorgrond plaatste. Zij heeft altijd met ijver en plezier gewerkt voor haar man en kinderen. Het liefst werkte zij buiten op het land, op haar aardappelveldje of in de groentetuin. Het liefste was zij thuis. Eenmaal is zij op vakantie geweest in Oostenrijk. Thuis gekomen, zei ze tegen haar man: "Ik heb de bergen wel gezien, ik ga niet meer, ga jij maar, ik gun je dat van harte."

Zij heeft zorgelijke en angstige tijden gekend toen haar man in Duitsland moest werken tijdens W.O. II. Daarna werkte hij een tijdlang in de Betuwe. Slechts in het weekend zag hij zijn vrouw en kinderen. Overigens was zij niet bang en leefde en werkte zij in alle rust. Zij was met weinig tevreden. Zolang zij kon ging ze alle zondagen naar de kerk. Zij was een gelovig mens.

Je deed haar een groot plezier als je haar meenam voor korte toertochtjes in de auto. Tot op haar hoge leeftijd was zij sterk en gezond. Natuurlijk namen haar krachten af met het klimmen der jaren, maar zij klaagde nooit over de last van de ouderdom. Dat hoorde bij het leven. Dankzij de liefdevolle zorg van Joop en Annie kon zij genieten van een zorgeloze oudedag op haar oude vertrouwde stekje aan de Molendijk.

Zondag 12 januari moest zij plotseling afscheid nemen van haar dierbaren. Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind zullen haar, die zolang bij hen mocht zijn, missen. Moge zij nu rusten in vrede.

Voor uw blijk van medeleven en belangstelling na het onverwacht overlijden van onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder danken wij u oprecht.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind

Albergen, 16 januari 1997
Molendijk 2