

Ter herinnering aan

JACOBA VAN OS

weduwe van

Theodorus Franciscus van Rossum

Geboren 11 augustus 1901

te Alphen Gld.

*Overleden in het ziekenhuis te Tiel,
voorzien van het sacrament der
zieken op 17 juli 1980.*

†

Zo is het leven. God geeft het ons en neemt het terug wanneer het hem be-
lieft.

Als we in haar belang oordelen moeten
we dankbaar zijn dat de Heer haar
voor de rest van haar leven gespaard
heeft voor veel ellende.

Zij heeft jaren mogen genieten van de
opgeruimdheid en levenslust van haar
man en al haar zorgen besteed aan
haar kinderen.

Toen haar man gestorven was kwam
de inzinking die zij niet heeft kunnen
overwinnen.

Opgenomen in „Huize Henricus” was

zij van veel zorgen verlost en kon zij
rustig haar leven slijten.

Zij heeft daar veel gebeden, ongetwij-
feld ook voor haar kinderen die haar
zeer ter harte gingen.

Gedenk moeder in uw gebeden.

Zij heeft het verdiend.

Heer geef haar de eeuwige rust.

*Uw medeleven,
betoond tijdens de ziekte, na het over-
lijden en bij de begrafenis
van onze lieve moeder en oma,
was voor ons een grote steun.
Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank.*

Familie van Rossum

Wamel, juli 1980