



Ter godvruchtige gedachtenis aan
Joannes Antonius van Oss

weduwnaar van

Gerarda van Dijk

geboren te Maasbommel 10 September
1872 en overleden aldaar op 1 October
1955, voorzien van de laatste
H. H. Sacramenten.

Hij stierf in een gelukkigen ouderdom, rijk
aan dagen, aan eer, aan verdiensten.

Hij betrachtte het woord van St. Paulus:
„Weest altijd blijde, bidt zonder ophouden,
brengt dankzegging voor alles, want dit
is voor U Gods H. Wil in Christus Jezus.”

Om zijn goedig hart en zijn eenvoudigen
en oprechten omgang genoot hij de volle
achting van allen.

De dood, die een eind stelt aan een wel-
gevallig leven heeft voor hem niets, wat
gevreest moet worden.

Mijn dierbaren, ik bedank van harte voor
de tederste zorgen, waarmede gij mij hebt
omringd.

Geliefde kinderen, bemint elkander met
broederlijke liefde. Wat gij geleerd en ont-
vangen en gehoord en gezien hebt in mij,
beoefent dat en de God van vrede zal
met U zijn.

Gedenkt mij in Uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Genadige Heer Jezus, geef hem de eeuwige
rust!

H. Moeder Maria, vergeet Uwen trouwen
dienaar niet!