

Wilt in uw gebeden blijven gedenken

## Alphonsus Christianus Maria Osse

In Losser werd hij geboren op 9 februari 1890, als jongste kind van Petrus Zwiebertus Osse en Johanna Maria Hendrika Alink. Hij viel op een trottoir in Losser 8 juli 1985. Daarna werden de ouderdomsverschijnselen veel sneller zichtbaar. In zijn eigen huis werd hij op allerlei manieren keurig verzorgd, zoals hij dat zelf steeds wenste. Hij ontving daar de zieakensakramenten en zeer langzaam, maar zeer rustig stierf hij daar 20 september 1985. Op het kerkhof van de Maria Geboorteparochie te Losser werd hij in hun familiegraf begraven 26 september 1985.

Een markant, rechtlijnig, vierkantig, stoer en een gevoelig, gezellig persoon is de geschiedenis in Losser ingetreden en als gelovige mensen wensen wij hem een eeuwigheid toe, die Losser, België en Amerika verre zal overtreffen.

Alphons begon zijn werkzaamheden als horlogemaker, maar dan moest hij de hele dag op een stoel zitten. Rust kende hij niet, zodat hij iedereen verraste

met de mededeling: „Ik koop „de Werk-lust” in Losser. Wilde hij een fabriek, of wilde hij de Losserse klei aan zijn technische vaardigheid onderwerpen? Of ging het om de kleur? Losserse klei omgevormd tot handgevormde stenen, tovert u allerlei kleuren en grillige vormen voor de ogen.

Alphons was een totaal onafhankelijk man. Wie naar hem wilde luisteren, kon er iets van leren. In juli 1943 was hij als gijzelaar in Gestel. Hij was een zuivere Nederlander met een geloof, dat wij als mensen niet kunnen meten. Hij was een groot vriend en petekind van pastoor Osse in Bakkum.

Alphons is niet meer in Losser. God doet de rest . . . in de hemel.

Voor uw blijken van belangstelling en deelneming, betoond na het overlijden van mijn zwager, oom en onze huisgenoot, betuigen wij u onze oprechte dank.

J. A. M. Osse-Kempers

P. Z. Osse

H. J. J. Damer

J. M. Damer-Nijlant

Miranda

Maarten