



In vrede

JOHANNES ALBERTUS FRANCISCUS OSSE

Hij is geboren op 15 november 1884 te Losser.
Gesterkt door de sacramenten der zieken over-
leed hij te Losser 24 mei 1971. Zijn lichaam
werd te ruste gelegd op 27 mei d.a.v. op het
r.k. kerkhof te Losser.

Met de dood van Frans is een bijzonder har-
telijke en zorgzame man van ons heengegaan.
Ofschoon hij een hart van goud had, heeft hij
zich toch jaren lang kunnen handhaven in de
keiharde zakenwereld van Amerika, omdat hij
veel weg had van Abraham, die energiek en
met groot Godsvertrouwen uit zijn vertrouwde
omgeving wegtrok naar een vreemd land. Zo
was Frans ook een man met een geweldige
wilekracht en innerlijk Godsvertrouwen. Daar-
om kon hij al op jeugdige leeftijd zijn ouder-
lijk huis verlaten en wegtrekken naar vreemde
landen.

Toch was het samenzijn met zijn familie en
vrienden voor hem, ondanks zijn doofheid van
de laatste jaren een grote vreugde, soms zelfs
zo, dat hij tijd en uur vergat. Daarom zal „Frans”
bij vele mensen in hun gesprek een hoge leef-
tijd bereiken.

Alleen trok hij naar vreemde landen, alleen
ging hij naar het hemels vaderland, waar zijn
aardse levensvreugde omwille van zijn Gods-
vertrouwen in eeuwigheid bestendig zal wor-
den.

Onze Vader - Wees gegroet
Heer geef hem de eeuwige rust.

Voor uw blijken van deelneming na het over-
lijden van onze geliefde broer, zwager en oom
zijn wij U zeer dankbaar.

Familie OSSE

Losser, 27 mei 1971