



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Nicolaas Hendrikus Theodorus Osse,

geboren te Losser den 8 November 1874, overleden in het R. K. Ziekenhuis te Enschede voorzien van de H. Sacramenten 24 Juli 1921 en den 27 d.a.v. begraven op het R. K. Kerkhof te Losser.

Zoo gij mij morgen zoekt, zal ik niet meer zijn. Doch de zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, en de kwelling des doods zal hen niet treffen.

Gelukkig de mensch die door God geroepen is, bereidvaardig gehoorzaamt en zegt: „Heer mijn God in den eenvoud des harten breng ik U alles blijmoedig ten offer”

Onze scheiding zal niet lang zijn, wij zullen elkander wederzien en niemand zal ons de vreugde ontnemen.

Moeder, broeders en zuster, gedenkt mijner en vooral gij die priester zijt, aan het Altaar des Heeren.

GEBED.

O God, wees de ziel gedachtig van Uwen dienaar NICOLAAS en neem haar op onder het getal Uwer uitverkorenen.

Mijn Jezus barmhartigheid,

(100 dagen aflaat).

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

(300 dagen aflaat).