

Dankbare herinnering aan

MINIE OSSEFORTH

echtgenote van Jan van Os.

Ze werd geboren te Coevorden op
21 november 1943.

Ze overleed op 22 november 1922 te
Enschede.

De uitvaartmis was op 26 november
d.a.v. in de St. Jozefkerk.

Daarna volgde de crematieplechtigheid
te Usselo.

Minie van Os - Ossseforth is een lieve
echtgenote en zorgzame moeder ge-
weest. Ze was vaak letterlijk bezorgd om
wie haar het meest na stonden. Ze wás
er, altijd klaar voor een gesprek. Maar
haar zorg om mensen ging verder. Ze
bezocht ook, en van harte, zieke fami-
lieleden, al was het ver weg.

Met veel plezier heeft ze ook dertien jaar
buitenshuis gewerkt. Dat verbreedde
haar wereld en daar vond ze haar vrien-

dinnen. In huis had ze veel liefhebberijen:
lezen, T.V.-kijken en haar verzamelingen.
Ook ontdekte ze op een bepaald mo-
ment „de zee”. Meerdere keren genoot
ze aan het strand van Vlissingen, zomaar
kijkend naar de weidse einder, de mooie
luchten en de eb en de vloed.

Twee jaar is Minie ziek geweest. Ze had
het er soms heel moeilijk mee, vooral ook
omdat ze, om anderen te sparen, alles
zelf en alleen wilde verwerken. Nu ze
toch nog onverwacht en veel te jong
gestorven is, is onze vraag: Waarom
moest juist haar dit overkomen, die altijd
klaar stond voor anderen?

We willen erop vertrouwen dat God zelf
haar alle recht zal doen en haar een
eindeloze zee van geluk mag schenken.

ONZE VADER

WEES GEGROET

We danken allen die met Minie hebben
meegedeeld tijdens haar ziekte en ons
hun deelneming betuigden na haar over-
lijden en uitvaart.

Jan van Os
en kinderen.