



Gedenk in uw gebeden

ANNA MARIA OSSEVOORT

Zij werd geboren te Ootmarsum op 17 juni 1906 en is voorzien van de Sacramenten der Zieken in de Heer overleden op 28 januari 1984.

Na de Eucharistieviering in de parochiekerk van de H.H. Simon en Judas te Ootmarsum, volgde de crematie te Usselo.

In al haar eenvoud was zij een voortreffelijke vrouw, met strenge plichtsbetrachting, die zichzelf nooit ontzag en nooit zichzelf zocht.

Spaarzaam met woorden, maar des te meer nadenkend en diepgelovig van hart.

Haar woord was oprecht en haar diep geworteld geloof was onaantastbaar, haar streven was er op gericht een gaaf geweten te bewaren voor anderen.

De tegenslagen, verdriet en teleurstellingen zijn haar niet gespaard gebleven in haar lange leven, maar konden haar goedheid niet aantasten.

De laatste jaren mocht zij weer intens genieten in haar vertrouwde omgeving Ootmarsum en haar eigen leven leiden te midden van haar familie en die haar dierbaar waren.

Het geloof was haar kracht en tevens haar trots. Het heeft haar gesterkt in moeilijkheden en zij heeft het altijd tot een eer gerekend het fier en openlijk te belijden. God zal dan ook zijn trouwe dienaress opnemen in Zijn heerlijkheid.

Beste familie, vrienden en bekenden, treur niet over mij, ik ben U dankbaar voor al datgene U voor mij hebt gedaan, in de hemel zal ik jullie voorspreekster zijn.

H. Maria, Moeder van altijddurend bijstand.
Bid voor ons.

De familie Ossenvoort dankt U allen hartelijk voor de belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte en het overlijden van onze dierbare tante.