

Ter dankbare herinnering aan  
BERNARD ANTOON OSSENVOORT  
echtgenoot van  
Geertruida Maria Oortman

Geboren 14 februari 1911 te Weerselo, Over-  
leden, na voorzien te zijn van het H. Sa-  
crament der zieken, in het ziekenhuis „Stads-  
maten” te Enschede 29 juli 1980. Zijn  
lichaam werd gecremeerd op 1 augustus  
d.a.v. in het crematorium te Usselo.

Na een ongeval en een lijden van 4 weken  
is onze dierbare man, vader en opa van  
ons heengegaan.

Heel zijn leven heeft hij voor ons klaar  
gestaan en voor eenieder die een beroep  
op hem deed, was hij behulpzaam.

Hij genoot iedere dag van zijn grote hobby's  
houtbewerken en tuinieren, waarbij hij tijd  
tekort kwam om ze te beoefenen.

Zijn grootste wens was eens Rome te zien  
die vlak voor zijn dood in vervulling is  
gegaan.

Het is jammer dat wij zo plotseling afscheid

van hem hebben moeten nemen, omdat  
hij nog vol plannen en idealen zat.

Wij als zijn liefhebbende vrouw, kinderen  
en kleinkinderen, zijn hem voor alles dank-  
baar en hopen en vertrouwen dat hij nu  
zijn geluk kan vinden bij God.

Voor uw deelneming ondervonden na het  
overlijden van mijn lieve man, onze zorg-  
zame vader en opa, zeggen wij u hartelijk  
dank.

G. M. Ossenvoort-Oortman  
Kinderen en kleinkinderen

Ootmarsum, augustus 1980  
Smithuisstraat 37