

Gedenk in Uw gebeden

Johannes Frederikus Ossenvoort

echtgenoot van

Maria Johanna Susanna Grunder

Hij werd geboren op 22 juli 1900 en is in de Heer overleden op 20 oktober 1981. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het R.K. kerkhof te Rossum. Daar wacht hij op de verrijzenis.

Hoe zwaar valt ons het verlies van deze mens. Door harde arbeid heeft hij zijn bedrijf opgebouwd en zijn leven waardig gemaakt. Zijn woord was oprecht en zijn diep geworteld geloof was onaantastbaar. Als echte Twentenaar liep hij niet met zijn gevoelens te koop maar diep in zijn hart had hij een kinderlijk vertrouwen op Maria en 'n grote verering voor de H. Gerardus.

Moeder zal hem missen, de trouwe echtgenoot die vreugde en zorgen in blijdschap en tevredenheid met haar heeft gedeeld, die woorden van troost wist te vinden ook voor haar. God heeft hem getrouw bevonden in de beproevingen en zal hem de kroon des levens geven. Dierbare vrouw en kinderen. Weent niet te zeer over mij. Wij zullen elkaar eens

in vreugde weerzien bij God. Blijft voor mij bidden. Vanuit de hemel zal ik jullie voorspreker zijn bij God.

Maria Moeder van altijddurende bijstand.
Bid voor ons.

De familie Ossenvoort dankt U allen voor het medeleven bij het overlijden van onze dierbare man en vader.

Rossum (O.), oktober 1981.