

Enschede, 30-4-1992

Vol dankbaarheid willen wij blijven
denken aan

JOHANNES OSSEVOORT

Geboren te Emmen op 6-11-1907.

weduwnaar sinds 16-10-1989 van
ANNA GEBINA FROUKINA HUSERS.

Dat "zij" op deze weg elkander weer
hebben gevonden onder "Gods Licht".

In zijn eigen vertrouwde omgeving
is hij heengegaan.

Na een lange periode van volle
liefde, heeft hij de strijd moeten op-
geven van het "alleen" zijn.

Ook al was iedereen beschikbaar, toch
heeft hij zijn vrouw altijd gemist.

Hij was een "stille" vechter van
zichzelf, maar van binnen dacht hij,
zal ik overwinnen!

Wij zijn bedroefd, omdat wij alles
hebben verloren.

Een liefdevolle Vader, die voor
iedereen klaarstond.

Net als iedereen, willen wij iets
dierbaars vasthouden, maar wij moeten
hem ook laten gaan.

Zijn taak was nog volbracht, hij
wilde de kleinkinderen grootzien,
daar op heeft hij gewacht.

Blijf mij gedenken,
J. Ossevoort

Uw aanwezigheid bij zijn uitvaart in
de kerk, evenals uw belangstelling
in het krematorium, hebben ons
zeer gesteund.

Kinderen en kleinkinderen