





Gedenk in uw gebeden de ziel van

### **Geertruida Hendrika Ostkamp**

Geboren te Hellendoorn op 11 januari 1904. Na een liefdevolle verzorging van ruim 10 jaar in het Verpleeghuis 't Kleyne Vaert en gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk is zij vol geloof in het Eeuwig Leven opgegaan naar haar Schepper op 22 november 1992. Met een plechtige Eucharistieviering in de kerk van het H. Hart hebben wij op 26 november afscheid van haar genomen, waarna de crematie volgde te Usselo.

De grote God heeft de ziel van Zijn dienaress tot Zich geroepen.

Haar lange weg door het leven droeg het kenmerk van diep geloof en grootse liefde. Haar gulheid was een uiting van grote liefde voor haar kinderen en kleinkinderen.

Zij muntte uit in vele deugden, hetgeen voor ons allen een aansporing was haar onze genegenheid te tonen.

Wat een rijkdom is het, dat we kunnen zeggen: „Wat was zij voor ons een fijne moeder en lieve oma”.

Zij werd gewaardeerd om haar tevredenheid, dankbaarheid en rotsvast geloof.

Het zal vreselijk moeilijk zijn te aanvaarden dat ze er niet meer is.

Haar moesten we loslaten maar in ons leven houden we haar vast.

Rust in vrede.

We danken U voor de steun en aanwezigheid, die we ondervonden tijdens haar ziekte en bij de crematieplechtigheid.

Kinderen en kleinkinderen