

Tot zijn God en Heer keerde weer

CHRISTIAAN EDUARD
OTTEN

echtgenoot van

Justine Grégoirine Pascaud

Geboren te Madjalenska op 26 november
1908 en overleden te Gilze op 10 maart
1977.

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

(Uit: Gezang 293, vers 1 en 4)

Een natuurlijke zin voor eerlijkheid en
oprechtheid, ongedwongen eenvoud in

zijn omgang met iedereen, dat waren
wel de meest sprekende eigenschappen
van zijn karakter.

In diezelfde natuurlijke eenvoud beleefde
hij zijn godsdienstige overtuiging. Zo
hebben hem het beste gekend zijn
vrouw en kinderen, aan wie hij zich ge-
heel en al gaf en voor wie hij werkte,
met wie hij leed en genoot. Zo hebben
hem ook vele anderen gekend die in
vriendschap zijn persoon leerden waar-
deren.

Het goede, van hem ontvangen, zal voor-
al voor zijn kinderen een aansporing
moeten zijn om hun vader als "een goed
en eerlijk mens" te willen navolgen, ter-
wijl de dankbaarheid geen rust kan heb-
ben zonder te ijveren voor de rust van
zijn ziel.

Beste vrouw, ik ga naar de eeuwige rust,
waar ik voor u troost en moed zal vra-
gen in het leven.

Beste kinderen, uw leven moet een ar-
beidzaam leven zijn en blijven en een le-
ven van vrede en liefde onder elkaar.
Blijft goed voor moeder. Moge Gods ze-
gen neerkomen over uw nageslacht.

"Heer, niet mijn wil, maar Uw Wil ge-
schiedt".