



Ter dankbare herinnering aan

**GEERTRUIDA THEODORA OTTEN**

weduwe van

JAN TEUNIS KOOL

Ze werd geboren op 12 oktober 1907 te Mülheim a/d Ruhr en overleed onverwacht op 15 augustus 1984 te Oldenzaal. Op 20 augustus hielden we voor haar de uitvaartdienst in de Emmauskerk, waarna de crematie volgde te Usselo.

\*\*\*

Zij was een goede moeder en een fijne oma. Jarenlang heeft ze gezorgd voor haar zieke man en twee jaar zocht ze hem trouw op in het verpleeghuis, tot zijn overlijden in 1974. Zelf had ze tot het laatst toe een bewonderenswaardige gezondheid. De laatste jaren heeft ze ook kunnen genieten van het leven. Ze ging graag uit, bezocht haar beide kinderen in Brabant en Curaçao en leefde steeds mee met haar 5 kleinkinderen. Ze praatte niet zoveel over alle verlies dat ze

in haar leven moest verwerken. Maar ze vond steun in haar vertrouwde geloof en in het gebied.

Op Maria Hemelvaart is zij plotseling overleden. Dat schokte ons; tegelijk zijn we dankbaar om alles wat zij voor ons heeft mogen betekenen.

We sluiten ons aan bij haar geloof en bidden:

*God, al wat leeft, dankt zijn bestaan  
aan U alleen.*

*Uw zorg reikt verder dan de dood.  
Wie in U gelooft, laat Gij niet in een  
leegte vallen.*

*Wees ook voor haar een liefdevolle Vader  
en neem haar op in Uw heerlijkheid, opdat  
zij vreugde vindt bij U en bij de dierbaren  
die haar in de dood zijn voorgegaan.  
Amen.*

Voor de vele blijken van medeleven door u betoond na het overlijden van onze lieve moeder en oma, zeggen wij u onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen.