



Ter dankbare herinnering aan

GEZINA CHRISTINA OTTEN

Zij werd op 2 mei 1911 te Stad Delden geboren. Op Paaszaterdag, 10 april 1982, is zij in het r. k. ziekenhuis te Hengelo Ov, gesterkt door de sacramenten der kerk, in alle rust overleden. Op 14 april waren we in de O. L. Vrouwekerk bijeen om God te danken voor haar leven.

Daarna hebben we haar voor haar crematie naar Usselo begeleid.

Goede Vrijdag, de dag van Jezus' lijden en dood. Pasen, de dag van leven en nieuw geboren worden. Midden tussen beide dagen in, ging Sien voorgoed naar God toe.

Het is tekenend voor haar leven, dat dikwijls veel leek op de Goede Vrijdag. Ze had het vaak moeilijk in haar leven. Ze voelde zich vaak ziek, alleen en angstig. Maar het was ook vaak Pasen in haar leven. Ze kon genieten van de liefde van de mensen, van de natuur en het opgroeiende leven. Ze liet dan haar hart spreken. Ze kon dan ook veel goed doen. Zo heeft zij met bewonderingswaardige liefde haar ouders verzorgd tot het einde toe. Ze hield veel van haar familie en vooral de kinderen waren haar lievelingen waar ze alles voor over had. En voorzover haar krachten het toelieten, hielp ze graag waar het nodig was.

Heel bescheiden en eenvoudig ging ze door het leven.

We wensen haar na haar pelgrimstocht over onze aarde, het eeuwige Pasen toe in Gods nabijheid. Moge zij daar voor altijd rust en vrede vinden.

We danken U voor Uw belangstelling en meelevens na het heengaan van onze zus en tante.

De familie.