



Met veel liefde willen wij blijven denken aan

Harm Otten

- *Harmanus Theodorus* -

echtgenoot van  
Riek Diesvelt

Hij werd op 28 februari 1924  
in Steenderen geboren.

Plotseling is hij thuis overleden op Palmzondag,  
16 april 2000. Na de uitvaartviering in de  
parochiekerk van de St. Jan de Doper, hebben  
wij in het crematorium te Doetinchem  
afscheid van hem genomen.

Harm was een gezelligheidsmens; hij hield er van  
als er mensen op bezoek kwamen. Na de viering in  
de parochiekerk kwamen twee zusters van hem op  
bezoek. Toen die de deur waren uitgegaan over-  
leed hij plotseling; het was alsof hij sliep in de  
stoel. Het was de vervulling van zijn eigen wens.  
Als het zou kunnen graag geen lange lijdensweg.  
Hij zou het zijn vrouw niet willen aandoen,  
daarvoor hield hij teveel van haar.

Vijfenveertig jaar waren wij samen heel gelukkig  
getrouwd. In de meest letterlijke zin van het woord  
is ook ons leven niet over rozen gegaan. Maar  
samen hebben we de weg afgelegd.

Harm was zeer zorgzaam en maakte daar niet veel  
woorden aan vuil. In alle stilte deed hij wat hij  
moest doen.

In zijn vrije tijd was hij een trouw aanhanger van  
de voetbalvereniging PAX in Hengelo. Het was één  
van zijn weinige hobby's. Het liefst was hij de  
laatste jaren thuis. Meer dan één dag uitgaan was  
aan hem niet besteed. Hij maakte van zijn leven  
geen probleem, alles was goed en kwam het  
vandaag niet klaar dan maar morgen.

Op Palmzondag is hij overleden, op witte donder-  
dag hebben wij afscheid van hem genomen, vlak  
voor Pasen. De dag bij uitstek om te vieren dat het  
leven daar nog meer is dan het leven hier.

Moge ons geloof in de verrijzenis ons tot steun zijn  
in de tijd die komen gaat.

Wij hebben veel steun mogen ondervinden van  
familie, vrienden en kennissen om ons heen. Dat  
heeft ons erg goed gedaan. Daarvoor onze  
hartelijke dank.

H. Otten-Diesvelt  
Marga en Hans  
Wilma en Bé  
Herbert en Wilma  
Kleinkinderen en achterkleinkind.