



De Heer van het leven riep tot Zich
onze lieve

JIM

zoontje van

Imke Bernardus Otten en Geertruida Nijkamp

Hij werd geboren in Glane op St. Jozefsdag 19 maart 1968. Hij werd van ons weggenomen op 2 maart 1970. Op donderdag 5 maart 1970 hebben we in een blijde Engelenmis in de parochiekerk van de H. Martinus hem herdacht en daarna ter ruste gelegd op het katholiek kerkhof te Losser. Alleen een gelovig vertrouwen op de Heer zal ons troosten in dit verlies, want als gelovigen weten we, dat de Heer Jezus macht heeft over leven en sterven. En dat Hij, die zelf is opgestaan uit de dood, eeuwig leven en eeuwige vreugde bereidt voor hen, die de zijnen zijn. Zo mogen we zeggen: Jim, tot weerziens in het Vaderhuis.

Vader, moeder, weet het wel
Uw feesten is maar kinderspel
Bij wat de Vader U bereidt:
Een feest dat duurt in eeuwigheid.

„Vader, U hebt dit alles voor de wijzen en verstandigen verborgen, maar het aan de kleinen geopenbaard”. Woorden van Jezus Christus.

„Voorwaar, Ik zeg U, als gij niet wordt als de kleine kinderen, zult gij het Rijk der hemelen zeker niet binnengaan. Mattheus 18,3.