

In dankbare herinnering aan

Johanna Maria Pleijhuis-Otten

Annie werd geboren op 16 augustus 1941 te Enter. Getroost en gesterkt door het H. Sacrament der Zieken is zij op Eerste Paasdag, 16 april 2006, thuis overleden.

Na de Uitvaartviering in de parochiekerk van de H. Antonius Abt te Enter hebben we haar in kleine kring begeleid naar het crematorium in Almelo.

*Veel fijne herinneringen
verzachten onze smart
voorgoed uit ons midden
maar voor altijd in ons hart!*

Onze hartelijke dank voor uw steun en belangstelling.

Gerard Pleijhuis, kinderen en kleinkinderen

Annie deelde bijna 38 jaar lief en leed met haar man Gerard Pleijhuis.

Uit dit huwelijk werden drie kinderen geboren, Hans overleed en drie weken na zijn geboorte heeft ze hier afscheid van moeten nemen.

Daarna kwamen Anne-Marie en Hans die zij liefdevol en zorgzaam opgevoed heeft.

Toen de Anne-Marie en Hans naar het voortgezet onderwijs gingen is zij begonnen met haar studie sociale dienstverlening. Na haar studie vond zij al snel werk als coördinator bij de Thuiszorg. Haar werk was haar leven en ze deed dit met veel plezier.

Op haar 62^{ste} heeft ze hier met pijn in haar hart afscheid van genomen.

Thuis heeft zij zich niet verveeld, ze werd al gauw vrijwilligerster bij het Rode Kruis, ging twee keer in de week bridgen, hield van bloemschikken en ging graag naar de camping.

Veel plezier beleefde ze aan haar kleinkinderen, Chris, Nick en Fleur. Hier heeft ze met veel verdriet afscheid van moeten nemen.

Veel te vroeg hebben wij haar moeten loslaten.

Dag lieve Annie, Ma en Oma