



In dankbare herinnering aan

**RIET OTTEN**

echtgenote van

**HARRIE MASSELINK.**

Zij werd geboren 5 augustus 1940 te Enter en overleed te Vasse op 25 maart 1987 op het feest van Maria Boodschap, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken. Haar lichaam hebben wij te ruste gelegd op 28 maart daaropvolgend op het R.K. Kerkhof te Vasse.

Haar leven was een aaneenschakeling van werken, van gezelligheid, van liefde geven. Nooit was haar iets te veel; voor eenieder had zij een vriendelijk woord.

Van jongsaf aan voelde zij zich gelukkig, wanneer zij met en tussen mensen kon werken. Zij bezat de gave om als gastvrouw op te treden, was voor de gasten steeds attent en legde gemakkelijk contacten.

Bloemen hoorden bij haar leven. Creatief als zij was wist zij hiermee sfeer en gezelligheid te scheppen.

Harrie en de kinderen waren alles voor haar. „Samen hebben wij bijna achttien mooie jaren gehad” waren de woorden, die zij de laatste tijd nogal eens gebruikte.

Wij kinderen zeggen van haar:

„Mama, je stond ondanks alle drukte voor hotel en café altijd voor ons klaar. Met alle problemen en zorgen, hoe klein ook, konden wij bij je komen. Mama, jij bracht ook altijd de gezelligheid als wij ergens waren. Jij was gewoon de steun en toeverlaat van ons hele gezin. Alleen al jouw aanstekelijke lach maakte ons vrolijk. Zo zul jij altijd in onze herinnering blijven”.

Maar in de zomer van 1986 openbaarden zich de eerste tekenen van een ziekte, waar zij al jaren bang voor was. Toen deze ziekte erger werd, weigerde zij pertinent er in te berusten. Tot het laatste toe heeft zij de moeilijke en ongelijke strijd gestreden. Zij maakte kenbaar dat zij ons onder protest ging verlaten.

Voor ons allen, maar in het bijzonder voor Harrie, de kinderen en haar moeder is haar heengaan niet te begrijpen. Waarom mocht zij niet in ons midden blijven?

Wij die achterblijven en haar lief hadden, zullen toch moeten aanvaarden, dat zij er niet meer is. Laten wij elkaar in die gedachte tot steun zijn.

Hartelijk dank aan U voor Uw vriendschap tijdens haar leven en Uw deelneming bij haar overlijden.

Harrie,

Maretie, Wendy, Rianne en Elles.