

In dankbare herinnering aan

## **Wilhelmus Johannes Otten**

echtgenoot van  
Anna Catharina Wilhelmina Homan

Hij werd geboren op 8 april 1922 te  
Hengelo (O)

Hij overleed op 8 november 1997 te Zwolle.

Intens bedroefd om zijn heengaan en de  
leegte die hij achterlaat, maar ook dankbaar  
voor alles wat hij voor ons heeft betekend,  
hebben wij zijn lichaam d.d.

13 november 1997 vanuit de Lambertuskerk  
te Hengelo (O), waar de uitvaartdienst  
plaats vond, vergezeld naar het  
crematorium te Ussele.

Een optimist in hart en nieren, dat was hij.  
Ook z'n medemens wist hij op te vrolijken  
met z'n altijd zonnige humeur.  
Sport en tuinieren speelde een grote rol in  
zijn leven. Vroeger voetballen en wielren-  
nen, later vooral de wandelsport.  
Zijn vrouw en kinderen kwamen altijd op de  
eerste pleats.

Voor iedereen wilde hij het beste en had hij  
evenveel respect.

Kinderen waren dol op hem en konden geen  
kwaad doen.

Schilderen was z'n grootste hobby en heel  
wat werk uit zijn handen siert dan ook de  
muren bij z'n familie en kennissen.

Herinneringen aan een eerlijk, gevoelig en  
in en in goed mens.

Nog maar kort geleden was hij met z'n echt-  
genoot verhuisd naar een kleinere woning,  
waarmee hij erg gelukkig was.

Hij zag de toekomst vol vertrouwen en  
vreugde tegemoet.

Hoe machteloos staan wij hier, nu zijn leven  
opeens afgelopen is.

Laten wij altijd met warmte aan hem terug-  
denken en in hem een voorbeeld voor ons-  
zelf zien.

Voor Uw medeleven bij het overlijden van  
onze lieve vader en zorgzame opa, zeggen  
wij U oprecht dank.

A.C.W. Otten- Homan  
kinderen en kleinkinderen.