



Gerrie Ottenhof

18-01-1955

06-01-2010

"Een perfecte dag"

*'s Ochtends schijnt de zon door de ramen.
Met een kopje koffie lekker buiten op het terras.
Vervolgens heerlijk in de tuin werken
of gezellig met iemand winkelen.
's Avonds gezellig buiten zitten
en lekker wat eten en drinken (TOP)*

*(Geschreven door Gerrie Ottenhof in het boek
'Mam, vertel 's omdat je bijzonder bent').*

18 januari 1955, de dag dat Gerrie geboren werd. Als dochter van Jan en Betty groeide ze op in een gezin van 5 kinderen, waarin zij de oudste van de meiden was. Met haar oudere broer Sjaak, haar zussen Brenda, Monica en Sandra heeft ze bijzondere periodes meegemaakt.

Na de meisjesschool vervolgde ze haar weg naar de Mavo. Dit was een tijd van onzekerheid, stiekem sigaretjes roken en oogcontact maken met jongens. Na de Mavo vond zij als 16-jarige al gauw een leuke baan in Enschede.

Op haar 20ste is ze getrouwd met Herman waarmee ze samen Rob en Kim heeft gekregen.

Haar leven heeft meerdere wendingen gekend waaronder verschillende banen, bij C&A en Premodruk heeft ze de leukste tijden gekend. Tevens heeft ze met veel plezier als vrijwilligster bij de kringloopwinkel gewerkt.

Het overlijden van haar hartsvriendin en zus Brenda was net zoals de scheiding tussen haar en Herman een hele moeilijke periode. Desondanks was dit een periode waarin ze zichzelf opnieuw heeft kunnen vormen. We kennen haar hierin als zeer zelfstandig en bijzonder positief.

Toen er in januari 2007 een ernstige ziekte bij haar werd geconstateerd, volgden er 3 jaren van zorg waarin ze veel liefde heeft ontvangen en gegeven. Humor en optimisme stonden op nummer 1.

Ze heeft voor zover mogelijk al haar wensen vervuld en tot en met de laatste dag haar leven geleefd.

Dag lieve mam, we zullen je ontzettend missen en nooit vergeten!

Dikke kus van Rob en Kim