



In dankbare herinnering aan

**Mieke Ottenhof**

Zij werd geboren op 17 april 1920 in Denekamp en overleed thuis op 25 september 1997.

Op 29 september hebben we haar voor het laatst in ons midden gehad tijdens de viering van de Heilige Eucharistie in de H. Nicolaaskerk te Denekamp, waarna wij haar begraven hebben op het R.K. Kerkhof, aldaar.

Voor uw belangstelling en medeleven danken wij u hartelijk.

de familie

*"De nacht kan niet zo donker zijn  
of er is ergens een ster te vinden.  
De woestijn kan niet zo troosteloos zijn  
of er is toch ergens een kleine oase.  
Er zijn bloemen  
die zelfs in de winter bloeien.  
Ergens blijft ons altijd  
een kleine vreugde geven."*