

# RAYMOND OTTENHOF

(18 maart 1950 - 31 oktober 1979)

Denekamp - New York

. . . . a rock feels no pain,  
And an island never cries

- Raymond, je wilde als een rots door het leven gaan, maar je probeerde het onmogelijke: steen immers is gevoelloos, jij zat barstensvol gevoel. Jouw gevoeligheid voor allerhande zaken, vooral voor je lotgenoot in dit bestaan, de mens, maakte je in plaats van een rots een uiterst kwetsbaar wezen.
- Een eiland? Helaas, dat was je, tegen wil en dank. Jouw hunkering naar genegenheid en warmte werd te vaak niet begrepen.

Mabel, Sonja, Ronnie en vrienden: het leven is een strijd; ik heb moedig gevochten, maar deze strijd was ongelijk. Aan jullie heeft het niet gelegen.