

In dankbare herinnering aan

Rikie Ottenhof

echtgenote van Henk Otto

Zij werd geboren op 7 juli 1929 te Weerselo en overleed, gesterkt door het Sacrament der Zieken, in het ziekenhuis te Enschede op 5 juli 1994. De H. Eucharistieviering bij haar Uitvaart werd gevierd in de Goede Herderkerk te Enschede op 9 juli, waarna de crematie volgde te Usselo.

Lieve moeder en oma,
Je bent van ons heengegaan, je kon het lijden niet meer aan.
Je hebt gevochten tot het bittere eind.
Je hebt gewacht tot al je kinderen en kleinkinderen waren geweest,
al kwamen die van ver.

Je kon het niet volhouden tot je verjaardag of je 50-jerig huwelijk. Het werd je allemaal teveel.
We werden geroepen om de laatste uren met je te strijden: dit hebben we met veel verdriet maar in liefde gedaan. Veel troost vonden we in elkaar, wetend je hierbij te steunen in je vreselijke strijd.

Wij allen zullen verder gaan zonder jou, in al onze harten blijf je bestaan.

Rust zacht, lieve vrouw, moeder en oma.

Voor uw meeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma zijn wij u zeer dankbaar.

H. Otto,
kinderen en kleinkinderen