



Gedenk in Uw godvruchtige gebeden,
de Ziel van Zaliger

JOHANNA OTTINK

Weduwe van JAN WILLEM SESSINK
daarvoor van JOHANNES ELFERINK
eerder van JOHANNES KLEISSEN

geboren 4 April 1866 te Haaksbergen, voor-
zien van de H.H. Sacramenten der sterven-
den overleden 14 Dec. 1951 in het St. Ber-
nardusgesticht te Losser en aldaar 18 Dec.
begraven op het parochiaal kerkhof

Haar leven werd geadeld door goedheid,
eenvoud en oprechtheid naast vrouwelijke
kracht en sterkte.

Zij gaf zich geheel weg in liefde en toe-
wijding aan hen die aan haar zorgen waren
toevertrouwd.

Plotseling heeft God, die Zich in goedheid
en liefde nooit laat overtreffen, haar opge-
roepen naar 't geluk van Zijn hemel.

God geve dat haar nagedachtenis moge
voortleven in allen die haar liefde onder-
vonden hebben.

GEBED DER KERK.

Wij bidden U, o God, verleen aan de ziel
van Uw dienares JOHANNA vergiffenis van
al haar tekortkomingen en zwakheden en
laat haar deel hebben aan 't geluk Uwer
uitverkorenen. Dit smeken wij U door Jezus
Christus, onzen Heer.

ONZE VADER — WEES GEGROET

Dat zij ruste in vrede. Amen.