



In dankbare herinnering aan

**JOHANNES HENDRIKUS OTTINK**

echtgenoot van

**JOHANNA HELENA BONENKAMP**

eerder weduwnaar van

**MARIA FREDERICA RENTINK**

Hij werd geboren te Lielvelde 29 april 1888 en overleed aldaar 1 januari 1970.

Zijn lichaam hebben wij te rusten gelegd op het Parochiekerkhof van zijn woonplaats op 6 jan. d.a.v.

Vader was een rustig, prettig en werkzaam mens, die zijn plicht als christen hoogernstig opvatte. Na een welbestede leven, waarin het leed en de moeilijkheden hem niet gespaard bleven, voelde hij zijn einde naderen met een rust die een kostbaar geschenk is voor hen, die de Heer vrezen. Op eigen verzoek ontving hij tijdig het Sacrament der zieken en de Heilige Teerspijze om zich zó bewust op zijn dood voor te bereiden.

Dat was Vaders leven waaraan wij allen vol dankbaarheid terug denken.

Laten wij hem zo blijven gedenken en houden wij Moeder in ere, die zo vele jaren dit leven voor ons en met ons heeft meegeleefd.

Mijn Jesus Barmhartigheid.

Onze Vader - Wees gegroet.

Dat hij ruste in vrede.

Voor Uw medeleven tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze goede Man en Vader, betuigen wij U onze welgemeende dank.

FAM. OTTINK-BONENKAMP.

Lielvelde, januari 1970.