

Ons blijft in gedachten

Truus Ottink

echtgenoot van
Frans Kleijns

geboren op 1 november 1912 en
overleden op 21 juni 1981.

Nadat wij van haar afscheid hebben genomen, hebben wij haar op donderdag 25 juni 1981 begeleid naar haar laatste rustplaats.

Mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma heeft ons verlaten. Tijdelijk, want we zien haar terug bij Onze Lieve Heer in de Hemel.

Moeder heeft van de mensen en het leven gehouden. Zij hield van bloemen en muziek. Zij kon zich verheugen op het maken van een reis, om samen met haar man de kinderen op te zoeken en van de natuur te genieten. Het liefst was zij gewoon thuis, om voor haar man en kinderen te kunnen zorgen en gastvrouw te zijn voor iedereen.

Het aller dierbaarst voor haar waren haar man, de kinderen en kleinkinderen. Deze waren voor haar het doel in dit leven. Voor hen heeft ze hard gewerkt,

was ze lief, zachtmoedig, eerlijk en zorgzaam. Wat toonde zij een verdriet als je ongelukkig was en wat was zij blij en gelukkig als het goed met je ging. Zij was een lieve vrouw, een echte moeder en een onvervangbare oma.

Wij weten allemaal dat moeder altijd klaar stond en zorgzaam was voor iedereen, daarbij zichzelf wegcijferend. Ze was en is wat Onze Lieve Heer wil dat de mensen zijn : Zijn Evenbeeld.

Onze Lieve Heer heeft haar bij Zich geroepen. Ondanks dat zij wist dat wij haar niet kunnen missen, is ze toch gegaan, tevreden, omdat ze leefde naar Gods wil.

Voor uw bliken van deelneming en meeleven zeggen wij u oprecht dank.

Vader, de kinderen
en kleinkinderen