



Met veel liefde willen wij blijven denken aan

Bernardus Gerhardus Otto

echtgenoot van

Johanna Veronica Maria van der Woning

Hij werd op 17 april 1931 in Enschede geboren. Gesterkt door het Sacrament van de Zieken is hij in alle rust, na een lange lijdensweg, van ons heengegaan op 21 maart 1996. Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk van de H. Maria Geboorte, op 26 maart, hebben wij in het crematorium in Usselo voorgoed van hem afscheid van hem genomen.

Vlak voor zijn 65ste verjaardag en vlak voor ons 40 jarig huwelijksfeest - 14 april - hebben wij hem uit handen moeten geven. Een ernstige ziekte sloopte zijn leven.

Moedig heeft hij de laatste jaren doorleefd. Hij bleef tot het laatste toe vol hoop.

Als wij nu afscheid moeten nemen, zullen wij hem ons blijven herinneren als een man die van de natuur om hem heen hield. Zijn leven lang heeft hij bijna ook buiten gewerkt; de camping was hem alles. Hij was geen man die stil kon zitten, altijd was hij in de weer, knutselde alles aan elkaar.

Tot voor 4 jaar was hij een kern gezonde man; hij ging recht door zee en hield niet van onenigheid. Hij respecteerde de mening van mensen om hem heen en iedereen kon ook een beroep op hem doen. Ook het Gilde project in Losser heeft veel aan hem te danken, hij voelde zich daar thuis temidden van ambachts-mensen. De laatste dagen zag hij ook zelf in dat hij afscheid zou moeten nemen. Op indrukwekkende manier heeft hij dat gedaan tijdens de Ziekenzalving.

Hij moge rusten in vrede.

Voor uw meeleven de laatste tijd en voor uw aanwezigheid bij zijn uitvaart en crematie zijn wij U zeer dankbaar.

J. Otto-van der Woning
Kinderen en
kleinkinderen.