

*Moge deze kleine herinnering U doen  
bidden voor*

**MARGARETHA, ELISABETH OTTO**  
*echtgenote van*

*Johannes Marinus Marcus*

*Zij werd geboren te Rheine(Dld.) op  
20 januari 1897. Na voorzien te zijn  
van de H. Sakramenten der zieken, is  
zij op 15 dec. 1976 in „Bruggerbosch“  
te Enschede in de Heer overleden.*

*De crematie volgde op 17 december te  
Usselo.*

Stil en rustig is zij gestorven. Nu is ze binnen gegaan in 't huis van de Vader, waar ruimte is voor velen. Het is tevens de beloning van de Goede God voor haar welbesteed leven.

Gezien haar leeftijd kan zij een sterke vrouw genoemd worden. Ze is dan ook zo goed als nooit ziek geweest.

Trouwens ze kreeg er ook geen tijd voor. — Van de morgen tot de avond zwoegde en werkte ze voor haar gezin. Een niet aflateude zorg. En als 'n diep godsdienstige vrouw wist zij in haar bidden God te bereiken, die haar de kracht gaf om haar taak als vrouw en moeder te kunnen vervullen.

Wij, die achterblijven, zullen aan haar denken als een lieve vrouw, vol hartelijke zorg, dankbaarheid en liefde voor allen, die haar ontmoetten.

Wij zullen haar noemen bij ons gebed en in de Eucharistieviering. Wij zullen haar afwezigheid ervaren, maar in ons hart blijft zij altijd bij ons.

Lieve moeder en oma, wij danken U voor uw hartelijke goedheid. — Lieve kinderen en kleinkinderen, de Heer heeft mij uit mijn lijden verlost. — Aan allen die me hebben getroost en in mijn ziekte hebben verpleegd, zeg ik heel hartelijk dank.

Heer, geef haar nu de eeuwige rust bij U in het Vaderhuis, waar zij de echte en welverdiende rust ontvangen kan.

Moge zij rusten in vrede.

---

*Voor Uw bliken van meelevens, onder-  
vonden tijdens de ziekte en na het  
overlijden van mijn lieve vrouw, onze  
zorgzame moeder en oma, betuigen  
wij U onze oprechte dank.*

*Fam. Marcus*