

Dankbare herinnering aan

## WILLY OTTO

echtgenoot van

MARIE POWEL

Hij werd geboren te Enschede op 19 januari 1926. - Gesterkt door het Sacrament der zieken is hij overleden in het ziekenhuis "De Stadsmaten" te Enschede, op 29 augustus 1988.

Na de Uitvaartdienst in de Ariënsge-dachteniskerk, op 1 september d.a.v., vond de crematie plaats in Ussele.

WILLY zal bij ons voortleven zoals hij was: een robuuste, opgeruimde man, die graag mensen om zich heen had.

Wij kenden hem als een boeiende en smakelijke verteller. - Je wist wat je aan hem had en hij nam geen blad voor de mond. - In zijn omgang met mensen maakte hij geen onderscheid in rang of stand.

Tot hij niet meer kon en mocht vanwege zijn gezondheid heeft WILLY hard gewerkt voor zijn vrouw Marie en voor zijn kinderen: Henry, Marion, Monique en Jan-Willem. Zij waren hem alles en kwamen voor hem op de eerste plaats. Ook later leefde hij mee

met de gezinnen van zijn kinderen. Zijn huis en tuin waren hem dierbaar. En heel wat fraaie schilderstukken, die hij wist te verzamelen, getuigen van zijn liefde voor mooie en goede dingen.

De laatste jaren heeft WILLY geleden aan zijn kwalen. Vooral het feit, dat hij afhankelijk werd van anderen deed deze zo zelfstandige man pijn. Maar manmoedig verwerkte hij dit alles en hij hield er niet van beklaagd te worden.

WILLY was een diep-gelovige mens. Maar hij liep er niet mee te koop an hij beleefde zijn christen-zijn op een eigen wijze

Vol overgave en omringd door de zijnen heeft hij het Sacrament ontvangen en zo mocht hij enkele dagen daarna ook uit dit leven gaan.

WIJ BIDDEN: dat de Heer zijn dienaar WILLY moge opnemen in Zijn heerlijkheid, waar vrede en vreugde geen einde kent - Moge hij geborgen zijn in Gods Hand.

---

*Uit dankbaarheid voor Uw meeleven en ter gedachtenis aan hem.*

M. OTTO-POUWEL

*De kinderen.*