

Ter herinnering  
aan onze lieveling

**Ella**

dochtertje van  
**Chr. v. d. Ouweland**

en

**C. Hendriks**

Geboren 26 Mei 1950.  
Overleden 14 Maart 1953 te Gilze.

---

Ella, jong, klein en lief  
Wat hebt ge toch gedaan  
Waarom zo zonder goelendag  
de hemel ingegaan,  
Was er een engeltje te kort  
in 't koor der hemelingen ?

Kom naar Mij, zo wankte Jezus  
en een Serafijn kwam ras  
en hij voerde mij ten hemel  
toen ik aan 't spelen was.

Daarom Ouders, droogt uw tranen  
Schrei niet langer om mijn lot  
Spelend ging ik weg van d'aarde  
Spelend kwam ik aan bij God.

Vader, ik zal hier voor U bidden  
Moeder, ik vergeet U niet.  
Broertje ik help U immer  
tot gij mij eens wederziet.