

'n Dankbare herinnering aan
KOOS VAN DEN OUWELAND
echtgenoot van
PIETA VAN DER VEEKEN
geboren op 8 juli 1922 te Gilze
en overleden op 19 april 1986 te Gilze.

In de bloei van zijn leven werd mijn man, onze pa, plotseling geconfronteerd met 'n ernstige ziekte,

en waar hij anderen hoop zou hebben gegeven, was de ziekte voor hemzelf onaanvaardbaar; hij die anderen kon opbeuren en vreugde brengen, kon zichzelf niet meer troosten.

Onze pa was een echte levensgenieter met weinig zorgen, maar als 't er op aankwam, trok hij zich de gebeurtenissen rond zijn familie en vrienden extra aan.

Vele sporten hadden zijn aandacht, maar vooral de duivensport was voor hem zijn lust en zijn leven.

Dilwijls was hij in de bossen te vinden, daar kon hij uren, met zijn vrienden, genieten van de natuur.

De doodgewone dingen wist hij op zo'n manier te verwoorden, dat hij daardoor ons en velen tot lachen kon brengen.

Maar de laatste tijd was hij niet meer „t baoske”, zoals wij allen hem hebben gekend.

”Koos, pa en opa: ondanks je geslotenheid wisten we dat je veel van ons hield en wij veel van jou.

Blijf ook nu van ons houden, zoals wij allen van jou houden, dan geef je ons de kracht om verder te gaan in het leven”.

”Maria, ik strek mijn vermoeide handen naar U uit en bid: smeeek voor mij om vergeving van al mijn zonden, mijn tekorten, onvolmaaktheden, voor mij en voor de mijnen. Amen”.

Allen, die tijdens z'n leven, goed geweest zijn voor mijn man, onze pa en opa, én nu met ons groot verdriet meelevende, zijn wij bijzonder dankbaar.

Pieta van den Ouweland-van der Veeken,
Henk en Henny, Heidi, Daisy
Ruud en Rianne
Esther en Skip