

*'Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in mij gelooft, zal leven ook al is zij
gestorven.'*

Joh. 11, 25.

Dankbare herinnering aan

Bernardina Theodora Johanna Overbeek

Moeder werd geboren te Ulft op 28 mei 1914 als oudste dochter in een groot gezin. In 1940 trouwde zij met Frans Besselink en kwamen zij in Lochem te wonen. Helaas mocht hun samenzijn maar kort duren, want na een lange ziekteperiode stierf Frans in 1952, haar met twee jonge kinderen achterlatend.

In 1955 vond zij een nieuwe levensvervulling door haar huwelijk met Hendrik Geurtsen. Zo kon zij in de Velswijk weer leven in de bescherming van een compleet gezin. Ook deze verbintenis werd gezegend met twee kinderen. In latere jaren kwamen daar tien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen bij. Moeder was secuur en precies in haar huishouden. Ze stelde hoge eisen aan zichzelf, maar verwachtte die evenzeer van anderen. In haar veelbewogen leven heeft ze veel steun en kracht geput uit haar geloof dat ze steeds als een leidraad in haar leven heeft ervaren. Zo wist ze ook haar zorgen en problemen steeds weer te boven te komen, want ze was er de vrouw niet naar om

bij de pakken te blijven neerzitten. Ze hield veel van lezen, puzzelen en handwerken en ging graag met vader naar de bejaardensoos om te kaarten. Het waren goede jaren.

Het overlijden van vader Geurtsen kwam geheel onverwacht in 1984. Gelukkig was er daarna de zorg van kinderen en kleinkinderen, maar dat kon het verdriet om het verlies niet verminderen, de pijn niet verzachten. Voor de tweede keer moest ze ervaren wat het betekende om alleen te zijn.

Enkele jaren geleden toen zelfstandig wonen niet langer ging, kreeg ze een thuis in zorgcentrum 'Maria Postel'. Het was eerst wel erg wennen, van de rust en de vrije natuur op 'het Broek' naar een heel andere leefwereld. Dankzij de goede begeleiding en verzorging heeft ze daar toch nog een goede tijd mogen doorbrengen. De laatste tijd gingen haar krachten echter steeds meer achteruit zodat ze na het ontvangen van het Sacrament der zieken van ons is heengegaan op eerste Paasdag, 15 april 2001.

Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens de Eucharistieviering op 20 april d.a.v., waarna haar lichaam ter ruste is gelegd op het parochieel kerkhof te Keijenborg.

Voor uw medeleven zeggen wij u onze oprechte dank.

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.