

Dankbaar herinneren we ons

HERMANUS JOHANNES OVERBEEK

Hij werd op 28 januari 1920 in Zeldam, gem. Ambt Delden, geboren. Na een liefdevolle verzorging van 4 jaar in 'Huize Sint Jozef' heeft hij op de feestdag van Sacramentsdag 9 juni 1985 het Sacrament der Zieken heel bewust ontvangen en is zondag d.a.v. 16 juni rustig en ka'm in de Heer overleden.

Tijdens de eucharistieviering in de parochiekerk H. H. Petrus en Paulus te Goor hebben we op 19 juni afscheid van hem genomen en daarna zijn stoffelijk overschot door crematie te Usselo weer aan de aarde toevertrouwd.

Wanneer ons aardse huis, ons lichaam, wordt afgebroken, heeft God al een plaats klaar gemaakt in zijn hemelse woning voor degenen die Hem liefhebben, om daar voorgoed te wonen. Want door de dood wordt ons leven wel veranderd maar niet ongedaan gemaakt. Dat is één van die troostrijke en hoopgevendende gedachten uit de liturgie van de Kerk, als zij op de grens van het aardse leven afscheid neemt van haar mensen en hen met gebeden begeleidt naar de overzijde van de aardse horizon, naar het eeuwige leven.

In dat geloof heeft Herman welbewust geleefd. Hij was een diepgelovige mens en daardoor ook een echte blije en opgewekte persoon, óók toen hij vanwege de rheuma heel veel pijn heeft moeten verduren. Maar

die kracht om dat lijden te dragen en het steeds weer vol te houden, vond hij bij de Heer, die hij de laatste jaren regelmatig en zeer devoot op zijn kamer ontving. In die vereniging met Christus kon hij zijn dagelijks lijden als offer aanbieden voor het welzijn van zijn medemensen en heel speciaal voor zijn familie.

Hij was echt blij, dat hij temidden van zijn familie heel bewust het Sacrament van de Zieken mocht ontvangen.

God heeft hem het leed van nog grotere hulpeloosheid bespaard. Hij is nu van pijn en lijden verlost. God heeft hem opgeroepen om bij Hem te mogen wonen in zijn glanzend huis. Daar mag hij nu eeuwige vrede genieten.

We denken allemaal met liefde en respect aan hem terug!

Voor Uw warm meelevende en Uw hartelijke belangstelling voor Oom Herman, bij zijn leven en na zijn overlijden, zeggen wij U hartelijk dank.

Fam. Overbeek