



In dankbare herinnering aan
Johannes Hendrikus Overbeek
weduwenaar van
Gezina Johanna Kamp

Johan werd geboren op 26 oktober 1919 te Haaksbergen. Voorzien van het H. Sacrament der Zieken is hij overleden op 6 december 2000 te Enschede. Na de Eucharistieviering in zijn parochiekerk van de H. Isidorus te Isidorushoeve op 9 december 2000 werd hij begraven op het kerkhof van deze parochie.

Johan is geboren in een katholiek boerengezin. Hij moest al vroeg zijn vader verliezen, hierdoor kwam hij al jong aan het werk op de boerderij. In 1948 trouwde hij met Siena en samen namen zij de zorg op zich voor Johan's moeder en zijn zuster Trui. De boerderij was voor Johan alles. Hij hield vooral van koeien en schapen, hij werkte nog lang met zijn paard. Regelmatig bezocht hij de veemarkt. Hij was een doodgewone man, die eenvoudig leefde en die niet graag op de voorgrond stond. Mooi vond hij het wanneer er een brief kwam uit Brazielië van Pater Leo Boogaartz. Terwijl Johan en Siena zo leefden met el-

kaar, met familie en bureu, bleef een wens on vervuld. Er werden geen kinderen geboren, dit deed hen veel verdriet. Het leven in de parochie werd door Johan en Siena precies gevolgd. Hun familie, vrienden en kennissen werden regelmatig door Johan en Siena bezocht. Het deed hen goed dat op zaterdag Richard kwam, om rondom het huis het nodige te doen. In meer dan 25 jaar groeide dit contact tot een hechte band, waar Johan en Siena op gingen rekenen.....

De ziekteperiode van Siena was voor Johan een zware taak. Hij kookte, verzorgde haar zo lang hij kon, dit alles ten koste van zijn eigen gezondheid. Johan zei altijd dat hij liever eerder wilde sterven dan Siena, dit is niet gebeurd. Siena ging hem elf maanden geleden voor. Vaak werd er gezegd: "Maar goed dat Siena niet ziet wat Johan allemaal moet meemaken." Van het ziekenhuis naar het Roessingh en omgekeerd: Dit was geen mooi laatste levensjaar. De trouwe hulp van Richard en Silvia, hun dagelijks bezoek, en het vele bezoek van familie, bureu en kennissen was voor Johan een grote steun. Hij wilde graag naar Siena, omdat dit aardse leven toch alleen maar erger lijden kon worden, was dat Johan gegund. Het was goed zo. Nu kan hij samen met Siena bij God zijn.

Heer onze God, neem Johan voor altijd op in uw liefd. Geef troost en kracht aan allen die met Johan meeleeften en van hem hielden.