



Dankbaar gedenken wij

Harrie van Overbeek

echtgenoot van

Corrie van Kemenade

Hij werd geboren in Oirschot op 26 maart 1947 en hij is thuis plotseling overleden op 14 juli 2002. Wij hebben hem te rusten gelegd op het parochiekerkhof van St. Petrus te Oirschot op 18 juli 2002.

-

Hartelijk dank voor uw lieve woorden, brieven, bloemen, uw medeleven en uw komst.

Corrie, Mark en Gertjan van Overbeek

Het is oneerlijk dat hij ons zo ineens achterlaat zonder dat hij van zijn vrouw en zijn kinderen afscheid heeft kunnen nemen.

Hij had in zijn leven nog zo graag zijn kinderen verder zien opgroeien en wat ze verder in de toekomst zouden gaan doen. Maar het heeft niet zo mogen zijn. We zullen toch met z'n drieën verder moeten. En dat zou Harrie zelf ook gewild hebben.

Harrie stond altijd voor ons klaar en niets was hem teveel. We zullen je nooit vergeten en altijd aan je blijven denken. Bij alles wat je voor ons betekende.

In zijn vrije tijd was hij vaak in de tuin bezig. Maar het meeste hield hij van zijn vrouw Corrie en zijn kinderen Mark en Gertjan.

Toch is het heel moeilijk afscheid van hem te nemen.

Wij zullen Harrie heel erg missen.