

TER HERINNERING AAN

Bernardus Carel Overbeeke

weduwnaar van

WILHELMINA GRADA VREDE

Hij werd geboren op 12 juni 1884 te
Haaksbergen en overleed plotseling
13 september 1968 te Enschede en werd
aldaar begraven op het r.k. kerkhof.

Vader was een goed mens, een goed christen; hij was rustig, bedachtzaam, ongecompliceerd en bovenal strikt eerlijk; het woord van Christus had zijn lijfspraak kunnen zijn: „Geef God, wat God toekomt en de keizer wat de keizer toekomt“.

Door zijn natuurlijke eenvoud wilde hij bewust onopvallend door het leven gaan, zonder enige franje, want hij wenste niet meer te schijnen, dan hij in werkelijkheid was.

Wij zijn dankbaar voor wat wij van hem ontvingen: zijn liefde, zijn werkelijke oprechtheid, zijn steun en vriendelijke hulpvaardigheid.

Wij missen hem nu zeer, maar wij houden onze ogen gericht op het kruis van Jezus Christus en wij spreken uit in tastend geloof, dat dit het einde niet is, dat onze God een God van levenden is, aan Hem behoren wij eeuwig toe.