

Dankbare herinnering aan:

HENDRIK OVERDIJK

sinds 1974 weduwnaar van  
Gezina Anna Hendrika Hofstede.

Hij werd geboren op 26 november 1895,  
gesterkt door het Sacrament der Zieken  
is hij te Enschede overleden op 7 oktober 1987.

Na de uitvaartdienst in de Jacobuskerk op  
12 oktober vond de crematie plaats te Usselo.

Hendrik Overdijk was in zijn leven een bedrij-  
vig man. Eenvoud en liefde voor een ander  
kenmerkten zijn levensweg.

Door een bijna ouderloze opvoeding heeft hij  
moeilijke tijden gekend.

De liefde die hij zelf niet ontving, gaf hij wel  
aan een ander, want vol liefde zorgde hij voor  
zijn vrouw en zoon.

Hij werkte een halve eeuw lang bij van Heek en  
Co. o.a. als badmeester en als timmerman.

Gehard door zijn opvoeding, door zijn wils-  
kracht en door zijn kijk op het leven, wist hij  
ook tijdens de moeilijke oorlogsjaren iets voor  
een ander te betekenen.

In 1973 had hij het voorrecht samen met zijn  
vrouw en familie het gouden huwelijksfeest te  
vieren.

Ook na zijn „pensioen” heeft hij nooit stil ge-  
zeten, hij ging lachend, vrolijk door het leven.  
Behulpzaam was hij voor iedereen, leefde mee  
in de tijd, en wist zich in iedere situatie aan te  
passen. Door zijn manier van leven wist hij jong  
en oud te boeien.

Hij genoot van electronica, met name muziek,  
maar ook in de tuin werkte hij graag. Zelfs  
pakte hij op zeer hoge leeftijd de penselen en  
schilderde de mooiste schilderijen. Hij zette zich  
in om voor zichzelf te koken, voor anderen iets  
te doen en maakte veel vrienden deelgenoot  
van zijn leven.

Anderhalf jaar geleden overleed zijn zoon. Dit  
zware verlies greep hem hard aan, maar toch  
had hij de kracht en levensmoed om samen  
verder te gaan.

Deze blijde, gezellige, opgeruimde, unieke man  
heeft zijn leven goed besteed. Voor ons is hij  
het voorbeeld en blijft hij leven, ook al is hij  
gestorven.

„Moge zijn liefde voor de ander  
tot steun zijn voor een ieder”.

Voor de vele blijken van medeleven ondervon-  
den na het overlijden van onze lieve vader, opa  
en Opa Opa zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Overdijk.