

Dankbaar herinneren wij ons

## **ZUSTER WILHELMA MARIA**

Berendina Josephina Overkamp

Zij is geboren op 23 maart 1918 te Zwolle (gemeente Eibergen).

Ingetreden in de congregatie van de zusters van Julie Postel op 23 januari 1941 en geprofest op 8 september 1942 te Boxmeer.

Zij overleed op 7 augustus 1999 en werd op 11 augustus te ruste gelegd op het kloosterkerkhof te Boxmeer.

Haar zwijgzaamheid was een van haar meest karakteristieke eigenschappen.

Van zuster Wilhelma kan gezegd worden dat spreken zilver is en zwijgen goud. Zij kon zwijgen en luisteren en had daardoor veel aandacht en liefde voor anderen.

Ze was een vrouw met eigen gedachten, die ze niet met iedereen kon delen.

Door haar sterk karakter wist ze wat ze wilde.

Ze was eenvoudig en gewoon. In eenvoud en liefdevolle toewijding heeft zij zich vele jaren ingezet voor de verzorging van zieken en bejaarden.

Zuster Wilhelma kwam uit een groot gezin en droeg haar familie een warm hart toe. Haar hart ging uit naar de natuur en ze kon bij iedere plant en bloem intens verwijlen. De laatste jaren van haar leven zijn moeilijk voor haar geweest. Zij vroeg niet waarom, maar zonder hoorbare klacht berustte zij in haar beproeving. Daarom mogen we wel zeggen: gelukkig dat God haar uit haar lijden verlost heeft.

Zuster Wilhelma wij zullen je missen.

Moge Gods vrede met je zijn.

*Onze hartelijke dank voor uw medeleven en belangstelling bij het overlijden van zuster Wilhelma Maria Overkamp.*

*Zusters van Julie Postel  
Familie Overkamp*