





Fijne herinneringen bewaren wij aan

Rob Overkamp

echtgenoot van José Kroekenstoel
en lieve papa van Ilse en Stijn

Hij werd geboren op 31 mei 1952 en groeide op „op 't Hazeveld” in Meddo.

Op 8 september 1996 overleed hij, veel te jong, op 44-jarige leeftijd te Hengelo.

De Eucharistie bij zijn uitvaart vierden wij op 12 september in de St. Lambertuskerk. Daarna hebben we Rob begeleid naar de R.K. begraafplaats aan de Deurningerstraat te Hengelo.

Rob was in al zijn eenvoud een zorgzame echtgenoot en een geweldige vader. Zijn gezin was zijn leven. Samen met zijn tweelingbroer Ben en zijn andere broers en zussen heeft hij een fijne gezellige jeugd gehad in Meddo.

In eerste instantie wilde hij „boer” worden, maar maakte al snel de overstap naar de politie.

Rob was een echt natuurmens. Van jongs af aan had hij belangstelling voor alles wat groeide en bloeide. Die liefde voor de natuur

probeerde hij ook over te brengen op Ilse en Stijn. De natuur, het milieu daar kon je met Rob rustig een boompje over op zetten.

Was hij vroeger actief voetballer, de laatste jaren ging hij graag hardlopen of naar de fitness.

Voor zijn gezin was hij een rots in de branding. Rob wilde, deed en kon alles. Hem leek nooit iets teveel. Toch leek de laatste tijd de vermoeidheid toe te slaan. Nog absoluut geen idee dat hier zo'n agressieve ziekte achter stond ging hij de laatste week met sprongen achteruit.

In de nacht van zaterdag op zondag overleed hij thuis aan de Tulpstraat.

Rob hoe moeten wij verder zonder jou?
We kunnen je nog lang niet missen.

Wij willen je danken voor alle liefde die jij ons gaf, het fijne leven dat we samen deelden. Nooit zullen wij vergeten hoe bijzonder jij was.

Allen die ons bijgestaan hebben in de moeilijke laatste dagen en na het overlijden van Rob willen wij hierbij hartelijk danken.

José Overkamp-Kroekenstoel
Ilse en Stijn