



In liefde en dankbaarheid  
gedenken wij

**Bernardus Johannes Overweter**  
echtgenoot van  
Juliana Elisabeth Warmelink  
vader van Jürgen Overweter

Hij werd geboren op 17 oktober 1924 in Hengelo (O). Op 24 november 1950 trouwden zij voor de wet. Na een gelukkig huwelijk van 52 jaren overleed hij in het ziekenhuis. We hebben afscheid van hem genomen tijdens de uitvaartdienst op donderdag 24 oktober 2002 in de O.L. Vrouwekerk te Hengelo (O). Waarna de crematie volgde te Usselo.

Bep is begonnen bij de Heemaf. Daarna nog enkele kleine bedrijven en ten slotte bij Regers, waar hij vele jaren heeft gewerkt. Na zijn examen is hij bij de Hollandse Signaal aangenomen en heeft er 33 jaar gewerkt, het laatste als werkmeester, met veel plezier. Zijn vrouw heeft hij leren kennen op het ijs. Want schaatsen was een van zijn hobby's. Maar in 1943 is hij opgepakt en te werk gesteld in Duitsland Hannover tot

1945. Dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Na die tijd in Holland Sanatorium Hellendoorn waar hij is genezen. De weg naar Signaal terug was moeilijk. Hij heeft veel meegemaakt in Duitsland. Straflager, gevangenis, etc. Waar hij dit jaar 2002 oktober enorm mee in de knoop zat. Vanaf februari kwam er maar geen eind aan. Hij stond altijd voor iedereen klaar, zijn zoon, ouders en onze moeder heeft hij 30 jaar geholpen. Vakantie heeft hij praktisch niet gehad. Wel veel wandelen, fietsen en autorijden in de bossen. Want hij hield veel van de natuur en veel van vissen, maar het mocht allemaal niet meer baten. Zo uit de heldere hemel gevallen het bericht operatie, kanker, einde komt in zicht. 14 November nog boodschappen doen, 15 november operatie. Dr. van Driel die alles heeft gedaan om ons te helpen en waar wij erg dankbaar voor zijn, en ondanks dat, is het verkeerd gegaan. Er kwam steeds meer bij. Alles mocht niet meer baten. Na een lange lijdensweg vanaf 2001 tot nu. Hij heeft veel verdriet moeten verwerken, maar was enorm sterk hoe hij dit alles heeft gedragen.

Voor de belangstelling die u toonde na het overlijden van mijn man en vader zijn wij u dankbaar.