



Een dankbare herinnering aan

JO VAN OYEN

Geboren te Boven-Leeuwen 17 maart 1908, overleden te Helmond 9 januari 1981, te ruste gelegd op de begraafplaats aan de Molenstraat te Helmond.

echtgenote van Herman Spit.

Moeder en schoonmoeder van Henk en Louisa; Willy en Stef; Truus en Jan; Gerard en Francien; Ria en Ton; Tiny; Rini en Marian.

Oma van Herman, Anke, Astrid en Werner; Peter, Joep en Mechtild; Riki, Kristel en Sanne; Evelyn en Manon; Wouter en Anne.

Moeder, we hebben niet eens afscheid van je kunnen nemen. Plotseling werd je uit ons midden geroepen, naar God, naar Tiny.

Je had ons ongetwijfeld nog veel te vertellen gehad en veel gezellig samenzijn te bieden. Je was de spil van de hele familie: moeder - oma - tante Jo.

Het wordt nu stil om ons heen. Een heel nieuw tijdperk begint er voor ons: zonder moeder, zonder oma.

Je liefde, je trouw, je zorgzaamheid, je eigentijds en zelfstandig denken, je warme belangstelling voor alles en iedereen, laten bij ons een beeld achter van „een echte moeder”.

We zullen je missen, hoewel deze herinnering veel leegte vullen zal. En gelijktijdig weten we, dat je met Tiny - bij God - je „zorgen voor ons” zult voortzetten en dat je er zelf een volmaaktheid in het goede zult mogen ervaren, die wij je niet konden geven. Dat is je verdienste, dat heb je verdiend. Het is ons vertrouwen, dat wij bij Hem elkaar weer mogen ontmoeten. Dat is ook onze hoop, die ons bedroefd-zijn overstemt.

Dank je, voor alles wat je voor ons betekende, voor ons was en voor ons deed.