





Ter herinnering aan

Minie Papenburg

Haar wilskracht was enorm,
de tegenstander te sterk.
Dapper heeft zij gevochten,
om bij ons te kunnen blijven.

★ 6 april 1949, Rekken
† 22 november 2011, Hengelo

Op 29 november 2011 werd zij
gecremeerd in het Crematorium Enschede
te Usselo

Minie is geboren als tweede kind in een gezin van acht, dat geleid werd door Anton en Dinie Papenburg. Ze groeide op in de Veldmaat en na het afronden van de Huishoudschool ging ze aan het werk in de huishouding en later in de confectie bij KLM. In 1972 trouwde ze met Arnold van Lier met wie ze in Millingen aan de Rijn ging wonen. Daar kregen ze twee kinderen, een dochter genaamd Daniëlle en een zoon genaamd Roy. Het huwelijk strandde in 1984. Samen met Daniëlle en Roy verhuisde ze terug naar Haaksbergen om bij haar familie te kunnen zijn. Bij hen vond ze troost, met name bij haar zus Gerda, haar hartsvriendin.

Afleiding vond ze bij haar kinderen en haar hobby's. Dat waren er vele in de loop der jaren. Enkele voorbeelden: kleding maken, kantklossen, tui nieren en bloemschikken. De laatste tien jaar was het wandelen echter haar grote passie. Geïnspireerd door haar zus Truus en haar zwager en wandelmaatje Chris heeft ze acht keer de Nijmeegse 4-daagse op indrukwekkende wijze uitgelopen. Zelfs een agressieve tumor kon haar bij de laatste keer niet van de eindstreep weghouden.

Minie was een lieve en zorgzame vrouw die alles voor haar kinderen over had en zichzelf altijd wegdijferde voor anderen. Woorden als lief, zorgzaam, behulpzaam, attent, zeer predies, bescheiden en integer zijn kenmerkend voor haar. Al vroeg in haar leven ontdekte ze dat het leven niet alleen bestaat uit voorspoed, maar ook uit tegenspoed. Helaas voor Minie ervaarde zij voornamelijk veel van dat laatste. Het leven was daardoor voor haar ingewikkeld en viel haar zwaar. In haar leven is ze vele tegenstanders tegengekomen. Sommige heeft ze verslagen, sommige ook niet. Ondanks haar indrukwekkende wilskracht en vechtlust, was haar laatste tegenstander simpelweg te sterk.

Wij bedanken u oprecht voor uw belangstelling en medeleven tijdens haar ziekte en na haar overlijden.

Moeder, Daniëlle, Massimiliano,
Roy, Marleen en Pim