



Ons lieve moedertje is niet meer

Annie Rake-Paus

* 26 januari 1916

† 26 juni 2011

Annie, een leven vol zorg,
warmte en grenzeloze liefde.

Al op de zeer jonge leeftijd van 14 jaar verlaat zij noodgedwongen haar geboortedorp Langeveen om eerst in Tubbergen te gaan werken en daarna in Oldenzaal. Op de boerderij zijn al genoeg monden te vullen. Ze wil zó graag verder leren na de lagere school, maar de pastoor en het schoolhoofd kunnen haar ouders niet overtuigen. Ze gaat werken en verdient 60 gulden per jaar. Ze heeft veel heimwee zo ver van huis en haard.

Gelukkig leert ze in Oldenzaal ons Pa kennen. Door de oorlog duurt hun verkeringsperiode tien jaar en trouwen ze pas in 1949. Vier kinderen worden vervolgens geboren. De kinderen kunnen altijd bij haar aankloppen voor een opbeurend woord of een advies. Samen met Pa zorgt ze dat ze niets te kort komen. Het huis aan de Anjerstraat is klein, maar voor iedereen is er altijd plek om mee te eten of te logeren. Met name tijdens de carnaval is het een zoete inval. Ma is altijd druk in de weer met huishoudelijk werk en het maken van kleding.

Pas op het moment dat de kinderen hun vleugels uitslaan komt er tijd voor haarzelf. Cryptogrammen, Engelse les en zwemmen worden favoriete bezigheden. Juist op het moment dat ze samen van hun pensioen willen gaan genieten slaat het noodlot toe. Pa krijgt een hersenbloeding waardoor zijn geheugen ernstig wordt aangetast. Er volgt een nieuwe periode van zorg, nu voor Pa. Gedurende 20 jaar staat ons ma hem in alles bij en zorgt ervoor dat Pa nog een fijne oude dag heeft. Ma en Pa krijgen zes kleinkinderen. Ma geniet volop van hen en de jaarlijkse weekends met de hele familie in een vakantiehuisje vindt ze geweldig. Na het overlijden van Pa in januari 2000 blijft Ma eerst nog aan de Anjerstraat wonen.

In september 2004 komt Ma in de Mariahof. Aanvankelijk kan ze nog deelnemen aan allerlei activiteiten. De laatste jaren gaat ze steeds verder achteruit en kan ze steeds minder van het leven genieten. In de afgelopen week wordt duidelijk dat haar levenseinde nadert.

Lieve Ma, je bent nu bij God en Maria en weer verenigd met Pa. Bedankt voor wie je was en voor wat je voor ons hebt betekend. Je was een fantastische moeder en oma.

Wij danken u voor uw belangstelling en medeleven.