



*Een knipoog zei genoeg,
als een van ons jou wat vroeg.....*

Haar hele leven was ze kerngezond echter afgelopen december bleek dat ze ziek was. De behandeling van deze ziekte kostte haar zoveel energie dat ze niet de kracht had om deze strijd aan te gaan, hoe graag ze ook wilde.

In ons bijzijn heeft ze met pijn in haar hart ons los moeten laten.

Ma, een dikke knipoog terugBedankt!

Wij willen iedereen bedanken die tijdens de ziekte van Annie met haar meegeleefd hebben.

Ook bedanken we iedereen voor de steun en warmte na haar overlijden.

Jan

Marco en Marina

Noa *

Christel en Robert

Myronne, Myrthe, Maud

Jeroen





Dankbare herinnering aan

ANNIE OUDE AVENHUIS – PAUS

Annie werd geboren op 30 juli 1947 te Weerselo.

Op 9 februari 2007 is zij, voorzien van het sacrament der zieken, te Enschede overleden. De uitvaart vond plaats op 14 februari 2007 in de St. Christoffelkerk waarna we haar te ruste hebben gelegd op begraafplaats 't Groenendael te Almelo.

Annie had een liefdevolle jeugd op de boerderij te Weerselo samen met haar ouders, broers en zussen.

Daar is haar grote passie ontstaan voor alles wat groeit en bloeit.

Ze trouwde met haar grote liefde Jan en ze gingen in Almelo wonen, waarbij het echt wennen was in de 'grote' stad.

Samen kregen ze drie kinderen, Marco, Christel en Jeroen voor wie zij een lieve, warme en zorgzame moeder probeerde te zijn.

Zorgzaam was het sleutelwoord in haar leven of het nu ging om familie, vrienden, kennissen, de Zonnebloem, iedereen die een beroep op haar deed, wou en kon ze ook vaak helpen, zonder dat ze in de belangstelling wilde staan. De deur stond voor iedereen open.

De kinderen werden groter en Annie had meer tijd voor haar eigen hobby's, 3-D kaarten maken, puzzelen, gezellig een spelletje spelen, reeën kijken, de gym, wandelen, fietsen en op vakantie gaan. Hoogtepunten waren toch wel de vakanties naar Limburg, Duitsland en Oostenrijk en afgelopen september naar Lourdes samen met Jan, waar ze nog voor ons gebeden heeft bij Maria.

Annie kon erg genieten van haar kleinkinderen aan wie ze veel liefde en zorg gaf. Wat was ze er trots op!